



Αν κανείς θέλει να συγχαρεί την πολιτεία για τη λεγόμενη “συνέχεια” της, αν έχει μια επιτυχία ή ασκούμενη πολιτική, δέκα χρόνια μετά την Ολυμπιάδα, όπου τον οικοδομικό αναβρασμό ακολούθησε η απόλυτη απαξίωση των κτηρίων και εγκαταστάσεων, αν υπάρχει λοιπόν συνέχεια στο ελληνικό κράτος, αυτή έγκειται ακριβώς στην αδιάλειπτη απαξίωση- και την κακώς εννοούμενη εκμετάλλευση του εγχώριου πλούτου, τόσο του φυσικού (δάση, αιγιαλοί, υδάτινοι πόροι, ατμόσφαιρα), όσο και του ανθρωπογενούς (κτήρια, εγκαταστάσεις, μνημεία, κοινότητες και πόλεις, κ.α.), αλλά και του ανθρώπινου (εργασιακό δυναμικό, θεσμοί, πολίτες, επιστήμονες, καλλιτέχνες, κ.α). Με τον ίδιο τρόπο που η πολιτεία απαξίωσε έργα τα οποία ακριβοπλήρωσε ο λαός της, απαξιώνει και το έμπυχο δυναμικό της χώρας, που αποτελεί, (μαζί με τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος) τη μόνη ουσιαστική δυνατότητα εξόδου από την κρίση προς όφελος της κοινωνίας και όχι των εκμεταλλευτών της.

Οι επιστήμονες βρίσκονται χρόνια τώρα στα αζήτητα, οι νέοι καλούνται υπό συνθήκες σκλαβιάς σε πεντάμηνα νέου τύπου όπως τα γνωστά πλέον stage να καλύπτουν μόνιμες ανάγκες υπηρεσιών και εταιρειών. Κάποιοι παλιότεροι με χρήσιμη εμπειρία καλούνται είτε να φύγουν είτε να αποδεχτούν μια κατάσταση μόνιμης αναξιοπρέπειας ενώ οι γηραιότεροι, αν και στήριξαν το ασφαλιστικό σύστημα επί πολλά έτη, βλέπουν την περίθαλψη και τις συντάξεις τους να εξαθλιώνονται μετά από τις αντικοινωνικές πολιτικές και τη συνεχή κακοδιαχείριση-καταλήστευση των ταμείων. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο όπου η κυβέρνηση παραπετάει -λες κι έχει την πολυτέλεια- ανθρώπους και επιστήμονες, τις σπουδές των οποίων είναι και πάλι οι πολίτες αυτής της χώρας που πλήρωσαν με το υστέρημα τους. Και αυτόν το λογαριασμό οι ίδιοι θα κληθούν να ξαναπληρώσουν, όταν στο εγγύτερο μέλλον κάποια κυβέρνηση πάλι θα χρειαστεί να εισάγει επιστημονικό δυναμικό και τεχνογνωσία, γιατί απαξίωσε, εξευτέλισε και κατέστρεψε αυτό που είχε.

Στο δικό μας κλάδο, το επάγγελμα του μηχανικού έχει μετατραπεί σε γραφειοκρατικό αντικείμενο φοροεισπρακτικού χαρακτήρα (τακτοποιήσεις και πιστοποιητικά παντός είδους και δια... πάσαν νόσο) ενώ τα μεγάλα έργα, ακόμα και τα πρώτης προτεραιότητας (Εθνικό Κτηματολόγιο) έχουν ξανά-παγώσει. Σήμερα η πλειοψηφία των μηχανικών είμαστε άνεργοι και υποαπασχολούμενοι -χωρίς δική μας ευθύνη- αλλά αντιμετωπιζόμαστε ως προνομιούχοι. Όχι μόνο δεν έχουμε πρόσβαση σε κανενός είδους πρόνοια, ενώ τη δικαιούμαστε αλλά και τη χρεωνόμαστε, όπως επίδομα ανεργίας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά καλούμαστε ως άνεργοι να πληρώνουμε για το διάστημα της ανεργίας μας υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ για μηδενικό εισόδημα ή ακόμα και ζημία φορολογούμαστε με τεκμήρια και επιβαρυνόμαστε με το τέλος επιτηδεύματος. Ήδη 60.000 μηχανικοί αδυνατώντας να πληρώσουν μένουν χωρίς ουσιαστική ασφάλιση παρ'όλο που χρεώνονται το κόστος της και μάλιστα με τόκους και πανοτόκια. Είναι οι ίδιοι μηχανικοί που λόγω του ότι δεν τους δίνεται ασφαλιστική ενημερότητα βυθίζονται ακόμα περισσότερο στην ανεργία.

Παρά το γεγονός ότι το εγχείρημα της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών, σε συνεργασία με φορείς, σωματεία και συλλόγους των μηχανικών, έχει οργανώσει πληθώρα δράσεων με σκοπό τη δημοσιοποίηση των θεμάτων αυτών (κινητοποιήσεις, δελτία τύπου, επιστολές, διαμαρτυρίες σε υπουργεία, πορείες, παραστάσεις στα σχετικά ΔΣ και ΔΕ, κλπ) και παρά την αυξανόμενη δυσaráσκεια, αντί να ληφθεί οποιοδήποτε ουσιαστικό μέτρο προς την κατεύθυνση της επίλυσης και της ελάφρυνσης των προβλημάτων, η κυβέρνηση απαντά με αυξήσεις της τάξης του 60% στις ασφαλιστικές μας εισφορές, και μάλιστα αναδρομικά, με ταυτόχρονη ελάχιστη αύξηση του ορίου εισόδου στο Κ.Ε.Α.Ο. από 5 στις 10 χιλιάδες (όταν οι 10.000€ αντιστοιχούν στα ασφάλιστρα μόλις 14,6 μηνών ενός μηχανικού με δεκαετή ασφάλιση), με μείωση των εργοδοτικών εισφορών και με άλλον ένα μεροληπτικό νόμο (ν.4254/14) με τον οποίο δικαιούνται ασφαλιστικής κάλυψης μόνο όσοι δεν οφείλουν στο ταμείο πριν από το 2011 (παρόλο που η κρίση, όπως όλοι γνωρίζουν, ξεκίνησε το 2008) και έχουν οικογενειακό εισόδημα κατά μέσον όρο 12.000€ για τα επόμενα έτη.

Και προ κρίσης, όμως, επικρατούσαν συνθήκες χρόνιας εργοδοτικής εισφοροδιαφυγής, καθώς και μη αναγνώριση υπαλλήλων μηχανικών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων τους, αλλά μεταμφίεσή τους σε συνεργάτες (!) μέσω του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών. Κορύφωση της χρόνιας στρεβλής κατάστασης ήταν η καθαρή ληστεία του ταμείου μέσω του PSI και τα δώρα στην Τράπεζα Αττικής για την ανακεφαλαιοποίησή της εν μέσω πια βαθιάς κρίσης, μνημονίων και μεσοπρόθεσμου.





Όσο για τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, πέρα από το ότι δρομολογούνται εν μέσω βαθύτατης κρίσης και ανεργίας στους μηχανικούς, η κυβέρνηση δεν περίμενε καν την εκδίκαση της προσφυγής του ΤΕΕ σχετικά με την ακύρωσή τους (απαξιώνοντας για άλλη μια φορά τους όποιους θεσμούς), αντιθέτως με επείγον έγγραφο του Βρούτση ισχύουν καταχρηστικά από το τρέχον εξάμηνο και μάλιστα χωρίς να σταλούν ειδοποιητήρια επικαλούμενοι...γελοίες δικαιολογίες. Ενδεικτικός της αυθαιρεσίας από την πλευρά και του ΕΤΑΑ είναι ο τρόπος με τον οποίο μέλη της διοίκησης, παρακάμπτοντας τις αποφάσεις του Δ.Σ. του και της Διοικούσας του ΤΣΜΕΔΕ, λειτουργούν με παράτυπες και αυταρχικές μεθοδεύσεις.

Σε αυτή τη στρέβλωση των θεσμών πρωτεργάτης είναι ο ίδιος ο υπουργός κ. Βρούτσης και πρόθυμοι συνεργάτες ο πρόεδρος του ΕΤΑΑ κ. Σελλιανάκης (γνωστός για την παύση του από τον ΟΕΚ το 2008 και την κρίση του ΣτΕ ως αναποτελεσματικού) και η διευθύντρια εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ κ. Λέκκα, που παρότι εμφανίζονται να συμφωνούν με το δίκιο των διεκδικήσεών μας, εντούτοις δεν τις ικανοποιούν γιατί πρέπει να υπηρετήσουν το νόμο όπως λένε, καταπατώντας όμως συνταγματικά κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματά μας, αλλά και τις ζωές μας. Ο πρόεδρος του ΕΤΑΑ φτάνει ακόμα και στο σημείο να “οχυρώσει” το κτίριο του ΕΤΑΑ με αυθαίρετη και επικίνδυνη σιδερένια κατασκευή, προκειμένου να μη μπαίνουν «ανεπιθύμητοι», αναγνωρίζοντας εμμέσως τις πραξικοπηματικές δράσεις κι αποφάσεις στις οποίες έχει προβεί. Περιμένουμε από τις διοικήσεις ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Εμείς, ως πολίτες, ως εργαζόμενοι και ως μηχανικοί είμαστε αντίθετοι σε ενέργειες που καταστρατηγούν δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί μέσα από αγώνες δεκαετιών και καθιστούν την καθημερινότητα, αλλά και το μέλλον μας ζοφερά και αδιέξοδα. Μεγάλο μέρος των χρεών που δημιουργούνται είτε στα ασφαλιστικά ταμεία είτε στις εφορίες είναι πλασματικά, με κύριο σκοπό την υποδούλωση των κατοίκων της χώρας, την καταλήστευση της περιουσίας τους, την απαξίωσή τους ως εργατικό και επιστημονικό δυναμικό, αλλά συγχρόνως τη συνέχιση και παράταση της διαπλοκής, των διαπλεκόμενων, αλλά και τη γενίκευση της κερδοφορίας αυτών που μας έφεραν ως εδώ.

### Διεκδικούμε συλλογικά

- Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους ανεξάρτητα από οφειλές προς το ταμείο
- Διαγραφή χρεών, απαλλαγή από τέλη επιτηδεύματος, φόρο και τεκμήρια σε όλους όσους δεν είχαν επαρκές εισόδημα
- Καμία αποστολή στοιχείων στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών- ΚΕΑΟ
- Να καταργηθεί το ΚΕΑΟ
- Όχι στις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς για χρέη σε εφορία-ταμεία-τράπεζες για άνεργους- υποαπασχολούμενους- εργαζόμενους
- Καμία αύξηση των ήδη υπέρογκων εισφορών, άμεση δραστική μείωση τους (και αναδρομικά)
- Άρση των άθλιων όρων διακανονισμού οφειλών
- Αναγνώριση των ανέργων και υπό-απασχολούμενων συναδέλφων, αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας
- Μη υποχρέωση καταβολής εισφορών σε όσους δεν έχουν επαρκές εισόδημα
- Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους μηχανικούς εκτός από αυτούς που είναι εργοδότες και οφείλουν εργοδοτικές εισφορές
- Έξω το Ταμείο από την Τράπεζα Αττικής, τα τραπεζικά και χρηματιστηριακά παιχνίδια
- Άμεση καταβολή των οφειλών του κράτους και της εργοδοσίας. Άμεση κάλυψη των απωλειών από το PSI και την Τράπεζα Αττικής
- Οι φορείς των ασφαλισμένων να μεριμνήσουν επιτέλους για την προστασία των ασφαλισμένων
- Δημιουργική και κοινωνικά ωφέλιμη εργασία του μηχανικού. Όχι μετατροπή του σε φοροεισπράκτορα της Τρόικα